



†

Herinnering aan

JOHANNES BERNARDUS UBBINK

Geboren te Borne op 30 december 1910. Overleden, na een kortstondige ziekte, voorzien van de sacramenten der zieken, te Hellendoorn op 13 februari 1985.

Na de gezongen requiemmis in de parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te Zenderen, werd hij op het parochiekerkhof aldaar begraven op 18 februari 1985.

Zonder pretenties is Jan Ubbink door het leven gegaan.

Levend in een groot gezin leerde hij van jongsaf dat er gewerkt moest worden.

Zonder ophef heeft hij dat jarenlang gedaan op de boerderij waar hij temidden van zijn ouders, broers en zussen opgroeide.

Tevreden en dankbaar dat hij dat kon doen, was hij een prettige huisgenoot die het niemand moeilijk maakte.

Met recht was hij er trots op dat hij als tuinman nog een extra centje kon bijverdienen.

Hij wist van het leven te genieten. De

natuur en de wereld waarin wij wonen waren hem niet vreemd. Hij ontdekte daarin de hand van de Schepper. Meerdere keren heeft hij buitenlandse reizen gemaakt. Hij kon daar echt van genieten. Ze stemden hem dankbaar voor het vele moois dat daarin te zien is als een vingerwijzing naar de Goede God. Die dankbaarheid kon hij uitzingen onder de Hoogmis zondags als lid van het parochiekoor.

Hij was ook dankbaar voor de goede verzorging die hij de laatste jaren van zijn leven in het Theresiahuis te Bornerbroek en tenslotte in verpleeghuis Krönnenzommer te Hellendoorn ontving.

Ze zullen hem daar herinneren als de eenvoudige stille man, die heel rustig zijn leven op aarde heeft voltooid.

Wij geven hem uit handen in het vertrouwen dat God, die de eenvoudige mens liefheeft, hem heeft opgenomen in zijn Vaderhuis.

Voor uw meeleven met de ziekte en het overlijden van Jan Ubbink, zeggen wij U heel hartelijk dank.

Familie Ubhink