





Na een zeer persoonlijk volbracht leven
is op 21 februari 1995 overleden

MARIE UBBINK

Haar leven speelde zich hoofdzakelijk af te
Borne (O), Heerlen en Berghem (N.B.).

In Borne werd zij geboren op 1 september
1905. Daar groeide zij op en aan de
vroedvrouwschool in Heerlen werd de
basis gelegd voor een werkzame periode
die zij zelf omschreef als: „Jong blijven
met alle jonge moeders en pasgeborenen”.
Haar leven als verloskundige duurde
bijna 50 jaar.

Zij trouwde in 1937 met Bernard Simonetti.
Haar geliefde echtgenoot overleed
5 jaar daarna. Deze droeve situatie kon
zij aanvaarden, mede door de zorg voor

haar gezin, de attente aanwezigheid van
de families Ubbink en Simonetti en de
aandacht voor haar grote praktijk.

Zij hield van cultuur, zong graag, las veel
en reisde bijna de hele wereld rond. Zij
genoot van deze ervaringen en sprak er
graag over.

Haar laatste levensjaren bracht zij door
in Berghem om dichterbij haar kinderen
en kleinkinderen te zijn. Niets kon haar
gelukkiger maken dan deze bij elkaar te
zien.

Zij leefde vanuit een groot geloof in en
verwachting naar het hemelse leven.
Daarom ook wenste zij na de Eucharistie-
viering in de St. Stephanuskerk van haar
geboorteplaats begraven te worden naast
haar echtgenoot.

Dat gebeurde op 24 februari 1995
„De Heer zal met haar zijn”, dat wensen
wij haar toe.