

In memoriam



**Willemien Albers - Ubbink**



Een liefdevolle herinnering aan  
**Wilhelmina Helena Ubbink**

Ze werd geboren op 6 september 1916 in Bredevoort, waar ze heeft gewoond tot haar twaalfde jaar. Daarna is ze verhuisd naar Aalten. Gedurende de oorlogsjaren heeft zij samen met haar ouders drie jaar lang voor Joodse onderduikers gezorgd.

In 1947 trouwde ze met

**Bernard Albers**

met wie ze ruim vijftig jaar  
lief en leed deelde.

Zorgzaam is Willemien altijd geweest, haar leven lang. Bernard, kinderen en kleinkinderen kwamen altijd op de eerste plaats. Altijd was er tijd voor gezelligheid en had ze belangstelling voor het wel en wee van iedereen.

De laatste jaren werd haar gezondheid wat minder, maar haar rotsvaste geloof hielp haar door deze tijd heen.

Het volgen van de kerkdienst van haar eigen parochie, via de radio, gaf haar veel steun.

Vrijdag 17 april 1998 moest Willemien opgenomen worden in het ziekenhuis. Maandagavond 20 april heeft ze bij vol bewustzijn de Ziekenzalving ontvangen. Ze was zich ervan bewust dat al haar dierbaren op dat moment aan haar zijde stonden, zodat ze van iedereen afscheid heeft kunnen nemen op haar eigen manier.

Hierna vond ze vrede om rustig in te slapen. Iedereen die haar heeft gekend, weet wat wij nu missen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma danken wij u hartelijk.

Bernard Albers  
Kinderen en kleinkinderen

Doetinchem, april 1998