

Bid voor de Ziel van Zaliger

† **ELISABETH UDO,**

weduwe van

GERHARDUS JOH. KAMPHUIS,

eerder van

JOHANNES MENSINK,

geboren te Lonneker 22 November 1869,
overleed zij in Huize St. Jozef te Delden,
voorzien van de H. Sacramenten der
stervenden, 26 December 1952 en werd
30 December d.a.v. begraven op het
R. K. Kerkhof aldaar.

De geest van geloof doet ons met volle overtuiging zeggen: „Ik geloof in Jezus Christus, de H. Katholieke Kerk, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven”.

De dierbare overledene leefde uit dat geloof. Veel heeft zij gebeden; tot het laatst toe zich naar de kapel gesleept.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bidt voor mij, die zoveel voor u gebeden heeft.

Onze Vader — Wees Gegroet.

Dat zij ruste in vrede.