



Een liefdevolle herinnering aan

## Theodora Maria de Keijzer-Ueffing

echtgenote van  
**Robert Karel Marie de Keijzer**

Doortje is geboren op 12 augustus 1938 te Groenlo en is in de nacht van 11 maart overleden na een korte ziekte in het Medisch Spectrum Twente te Enschede.

Doortje werd geboren als 4e kind in een gezin van 11 kinderen. Ze was een vrolijk kind dat altijd voor iedereen klaarstond. Op haar 17e ging ze de verpleging in waarna ze als kraamverzorgster in de Noord-Oost polder ging werken alwaar ze Rob leerde kennen. Na de eerste jaren van haar huwelijk bij haar schoonouders te hebben gewoond, zijn ze naar de Flevopolder getrokken met hun 1e kind. Ze hebben nog 3 kinderen gekregen en Dronten groot zien worden. Haar kinderen waren haar alles. Samen met Rob gingen ze zomers zwemmen, 's winters schaatsen en gewoon gezellig samen zijn. Ze stond altijd klaar voor iedereen en haar deur stond altijd open. Het was altijd een zoete inval

want de kinderen waren altijd thuis wat de nodige inloop van vrienden en vriendinnen gaf en zij waren altijd welkom.

Na een periode van 24 jaar in de polder werd het verlangen naar de Achterhoek steeds groter waardoor ze terugkeerde naar haar Grolle waar ze heel gelukkig was.

Ruim 41 jaar was je de liefdevolle echtgenote van Rob, waarmee je vele momenten van intense vreugde kende. Je was een echte ma voor Miriam, Marita, Rob en Mark, een lieve schoonmoeder en een lieve Oma voor de kleinkinderen.

Een afscheid komt altijd te vroeg maar wetend dat het zo beter is, accepteren wij het. Je wilde geen lange lijdensweg, hetgeen je gelukkig ook bespaard is gebleven.

Doortje, bedankt voor de liefde, vreugde en warmte die je ons gegeven hebt. Wij houden in ons hart altijd een kamer voor je vrij.

Rob, kinderen en kleinkinderen.  
Bedankt voor uw medeleven.