

Ter nagedachtenis aan

JOHANNA CHRISTINA UIJEN

echtgenote van

WILHELMUS CHRISTIANUS DELSING

Zij werd geboren op 7 februari 1916.

Overleden op 12 september 1988 te Enschede.

Ze werd getroffen door 'n ongeneeslijke ziekte en heeft vooral 't laatste jaar geleden en gevochten.

Zij was een familie-moeder, zowel voor de kinderen van haar man, als van haar zuster.

Altijd zorgzaam voor familieleden, die voor bepaalde tijd die zorg nodig hadden.

Haar hele leven was zij inzetbaar voor anderen alsof dat vanzelfsprekend was.

Vrijgevendheid was kenmerkend voor haar.

De laatste dagen van haar leven, liet ze meerdere malen weten, er niet lang meer te zullen zijn.

Wij hopen dat zij nu haar rust gevonden heeft en weten, dat ze van pijn en verdriet verlost is.

*MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE.*

*A DIEU*

Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in zijn glanzend huis. - Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, je hebt ze nu, want je bent veilig thuis!

Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven. - Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en verdriet.

God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest-geliefde mist.

De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen en.....ik geloof:

*GOD HEEFT ZICH NIET VERGIST.*

---

Graag willen wij allen bedanken die tijdens haar ziekte en na het overlijden, medeleven en belangstelling hebben getoond.

*W. C. A. DELSING*  
kinderen en kleinkinderen.