

Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden  
de ziel van Zaliger

# JOHANNA MARIA UIJLENKATE

Echtgenote van  
GERHARDUS LUIZINK

geboren te Losser 22 December 1884. voor-  
zien van de H.H. Sacramenten der ster-  
venden, overleden te Losser 28 Jan. 1951  
en 1 Febr. begraven op het R.K. Kerkhof  
aldaar.

Een goede echtgenote en moeder ging  
heen. Haar hart was vervuld van vrome  
godsdienszin. Wij konden haar nog zo  
nede missen. God heeft echter anders  
besloten en Hij alleen toch weet, wat  
werkelijk goed voor ons is. Moge dan de  
engelen haar geleiden naar het Paradijs,  
dat de martelaren haar bij haar aankomst  
ontvangen en brengen naar de H. Stad,  
het hemels Jeruzalem.

Dierbare echtgenoot en kinderen, weest  
sterk in het geloof, buigt nederig het hoofd  
voor de H. Wil van God en dient God  
getrouw, dat gij de dood niet behoeft te  
vrezén, op welk tijdstip hij u ook verrasse.

Op U, Heer heb ik steeds gehoopt en  
in eeuwigheid zal ik niet beschaamd  
worden.

ONZE VADER                      WEES GEGROET

Dat zij ruste in vrede.

Maria, Moeder van Altijddurende Bij-  
stand, bid voor haar.