

In dankbare herinnering aan  
Johanna Jacoba Uijting

echtgenote van  
J.G. Laarhuis

Moeder werd geboren op 25 juli 1907 te Hengelo (Ov.) en overleed op 25 april 1992 in het ziekenhuis te Hengelo (Ov.). Woensdag 29 april 1992 hebben we van moeder afscheid genomen tijdens een Eucharistieviering in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo (Ov.), waarna de begrafenis volgde.

Zij werd als derde kind geboren in een gezin van acht kinderen, en leerde al vroeg de handen uit de mouwen te steken.

Zeker in de moeilijke tijden, zoals de crisistijd en de oorlogsjaren, heeft zij door hard te werken samen met haar man de kost weten te verdienen.

Haar leven werd gekenmerkt door hulpvaardigheid aan anderen of het nu was voor broers, zusters, kinderen of kleinkinderen, zij was tot elke hulp bereid.

Zeker haar gastvrijheid en belangstelling voor iedereen, maar vooral voor haar naaste omgeving, waren opvallend.

Haar humor, hard doch eerlijk, bracht menig-een in verlegenheid.

Haar streven naar eerlijkheid en vredelievendheid was groot. Ze had een ferm karakter waarmee ze menig probleem overwon.

Maar last but not least haar eenvoud, die haar een hoge leeftijd gewaarborgd heeft.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

J.G. Laarhuis  
Geert, Ali,  
Anja, Charles, Ronnie