



Een sterke vrouw in meer dan een zin sterk. Sterk in zorg en zorgzaamheid, sterk in plannen, organiseren, in contacten.
(fragment uit de preek door Herwi Rikhof)

Ter herinnering aan

Cornelia Antonia Remy - Uijtewaal

Sinds 1997 weduwe van
Ernst Joseph Willem Remy

Geboren op 5 oktober 1920 in Schalkwijk
en overleden 11 augustus 2001
Te rusten gelegd op de algemene begraafplaats
in Millingen a/d Rijn op 16 augustus 2001

Onbegrip en leegte... dat is wat wij voelen na het verdriet en de vele tranen die al vergoten zijn in de afgelopen dagen.

We zijn je dankbaar voor de vele goede herinneringen.
We zijn je ook dankbaar voor wat je ons hebt meegegeven:

Je creativiteit.

Het genieten en de gezelligheid waarin je ons hebt groot gebracht.

De rust en tijd die je altijd wist te geven.

80 Jaar ben je geworden en je stond midden in het leven. Je was nog zo nodig voor iedereen en we genoten zo van jou. Het was dan ook veel te plotseling. Je wilde nog zo veel doen.:

Je had een overvolle agenda.

Geen verjaardag sloeg je over.

Je genoot nog zo van het leven.

Met ieder van ons had je wel een afspraakje lopen om er lekker uit te kunnen zijn. Met de een zou je uit gaan eten met de ander naar de stad.

Mama, we kennen je als een smulpaap, als een dame met smaak, het moest wel goed zijn. Een pittige vrouw die soms venijnig uit de hoek kon komen. Een vrouw die zichzelf niet ontzag. Door jezelf niet in het middelpunt te plaatsen was je het juist.

Je was een nuchter mens, je was op een bepaalde manier trots op je kinderen maar liep er niet mee te koop. Soms moesten wij via via vernemen hoe geweldig we wel niet waren.

Je was de spil van de familie, een warm nest voor ons, jouw huis was het ontmoetingspunt voor ons allemaal, een plek waar we altijd terecht konden..... Dat zullen we missen.....

Je was moeder van 12 kinderen, oma van 21 kleinkinderen, zelf kwam je ook uit een gezin van 12. In het drukke gezin wist je de boel in de hand te houden op jouw manier. Jouw geveugelde uitspraak was: "de wereld is niet razend maar je maakt hem razend".

Samen met papa heb je een rijk en vruchtbaar leven gehad. Je was pappa's steun en toeverlaat vooral ook tijdens die zware periode van zijn ziekbed waarin je je zo kranig hebt gehouden. Je moest daarna zonder pappa verder en opnieuw wist je je draai weer te vinden. Waarbij wij je met liefde terzijde stonden.

*Het zal nooit meer zo zijn zoals het was,
lieve mama, we missen je.....*