





In dankbare herinnering aan

Kees Uitdewilligen

**echtgenoot van Jacqueline Meeusen
vader van Pascal en †Ronald**

Geboren te Woensdrecht op 23 april 1942
en overleden te Hoogerheide op 23 juli 2005.

Heel velen hebben ons gesteund tijdens zijn ziekte.
Heel velen hebben ons gesteund in de dagen van rouw.
Heel velen waren aanwezig in de afscheidsviering
en de crematieplechtigheid.

Wij zijn u, jou, jullie daar heel dankbaar voor.

J.J.A. Uitdewilligen- Meeusen
Pascal en Saskia,
Fam. Uitdewilligen
Fam. Meeusen

Kees, ons Pa is niet meer...

een mens die zich verbonden voelde met de schepping; met mensen
en al wat groeit, bloeit en leven wil...

Kees werd geboren aan Korteven, als oudste van vijf kinderen. Al heel
jong, zo herinnert zich een van zijn zussen, was hij bezig met gras
inkuilen op zijn manier; kijken of het werkte.

Na zijn studie en diensttijd vond hij zijn eerste baan in Veghel bij de
CHV. Maar al snel zag hij meer brood in het bedrijf 'van der Have' in
Rilland. Hier kon hij zich uitleven in de plantenveredeling. Zijn hele hart
heeft Kees daarin gelegd.

Ruim veertig jaar geleden ontmoetten Jacqueline en Kees elkaar.
Volgende maand zouden ze 35 jaar getrouwd zijn geweest.

35 jaar van hechte liefde, van delen in elkaars geluk en... verdriet.
Heel moeilijk hadden ze het samen toen Ronald overleed, nog maar
één jaar oud. Zijn grafje zal tot op vandaag nooit zonder bloemen zijn.
Veel te vroeg en veel te jong naar onze maatstaven is Kees heenge-
gaan.

Kees, een mens die altijd voor iedereen klaarstond.

We zullen zijn naam in ere houden.