

In Uwe gebeden wordt aanbevolen de Ziel
van Zaliger

Gerarda Maria van den Uithoorn

Zij werd geboren te Amersfoort 22 Jan. 1877 en overleed plotseling, na voorzien te zijn van het H. Oliesel, te Amersfoort 15 Juni 1941. Op 19 Juni is zij aldaar begraven op het R. K. Kerkhof.

Zalig de zuiveren van harte, want zij zullen God zien. — Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel de dood die èn plotseling èn onvoorbereid is.

Maar hier was de dood voorbereid! De laatste twee uren van haar leven mocht zij doorbrengen voor Jezus in het Allerheiligst Sacrament; in plechtige processie begeleidde ze Hem en toen, onmiddellijk daarna riep de Heer haar op om te ontvangen het loon van haar talloos vele goede werken.

„Wie Mijn vleesch eet en Mijn Bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem”; dit woord van den Meester begreep deze apostel van de dagelijksche H. Communie.

Iederen dag begon vroeg; de H. Mis was de eerste aanbiddingsdaad van den dag, wat er ook mocht gebeuren — Wat een voorbeeld voor zoovelen die gemakkelijker konden gaan en wegblijven. — Moge uw voorbeeld nagevolgd worden.

In Apostolische Geest predikte en vermaande zij; een teeken van een vurig geloof en heiligen ijver voor de zielen.

In bijzondere vereering voor het H. Huisgezin van Nazareth heeft zij onvergetelijke diensten bewezen aan de Aartsbroederschap van de H. Familie.

Moge O. L. Heer Zijn dienaress Gerarda beloonen voor alles wat zij tot Gods eer en glorie, tot heil van den evenmensch en voor de zaligheid harer ziel heeft gedaan.

Heer geef haar de eeuwige Rust.