

In dankbare herinnering aan

**Hermina Gerharda Marla  
Alink - Uitzetter**

weduwe van Bernhardus Alink.

Geboren 19-6-1901 te Enschede.  
Overleden 10-11-1995 te Enschede.

Na de H. Eucharistieviering op 15 november  
in de O.L.V. van de Allerh. Rozenkranskerk  
te Glanerbrug hebben wij haar lichaam te  
ruste gelegd op de Oosterbegraafplaats  
te Enschede.

*Wie in mij gelooft, mag dan al sterven,  
toch zal hij leven;  
en al wie leeft en in mij gelooft,  
zal in eeuwigheid niet sterven.  
Johannes 11 : 25-27*

Moeder was een diepgelovige vrouw. Voor Maria had zij een heel bijzondere verering. Bijna betrouwbaar, amicaal. Haar leven was sober en eenvoudig. Maar voor haar gezin en familie was onze goede ouders niets te veel. Wij, haar kinderen, gingen al vroeg onze eigen weg. Hoewel vader en moeder dit alleen maar ondersteunden, moet dit toch voor hun niet altijd even gemakkelijk zijn geweest. Als lerares was het lesgeven voor haar, haar lust en leven. Dit was haar grote hobby.

De laatste vijf jaren werd ze ziek en bijna blind. Maar zij klaagde nooit en was altijd dapper en tevreden, hoewel het voor haar een hele moeilijke tijd was.

De laatste weken voor haar dood was zij duidelijk op weg naar een andere wereld, de hemel. Eén uur voor haar dood opende zij nog even haar ogen, heel groot en vol verbazing bijna turend. Toen stierf onze goede moeder, heel rustig zonder enige angst.

Beste moeder, leef nu samen met vader en allen die jou dierbaar waren, heel gelukkig in een wereld bij God, waar al je dromen en wensen vervuld zullen zijn.

Wij zijn dankbaar voor uw gebeden, medeleven en aanwezigheid bij het afscheid van moeder.

Ineke van Harten - Alink  
dr. Ton van Harten  
pastor Gerard Alink  
dr. Herman Alink  
Denise Alink - Philippson  
kleinkinderen en achterkleinkind.

*„Van iemand houden betekent  
haar eeuwig laten leven.“*

Georges Bernanos