



Velasquez

Wie in Mij gelooft, zal leven, al ware
hij reeds gestorven. Joh. 11. 25.

Bid voor de Ziel van Zaliger

JOHANNA UITZETTER.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, na een geduldig lijden op den jeugdigen leeftijd van 26 jaren overleden in het R.K. Ziekenhuis te Losser den 24 April 1923 en den 28en daaraanvolgende op het R.K. Kerkhof te Overdinkel begraven.

Het dochtertje is niet dood, maar slaapt. Math. IX. 24

Want de zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand. Slechts voor de oogen der dwazen schijnen zij te sterven, maar zij zullen blinken in eeuwigheid. Wijsh. III. 1, 2, 7.

Dierbare Ouders en Zusters ! weent niet over mij als over een doode. Ik leef in den Hemel met het koor der Maagden bij Hem dien ik uit geheel mijn hart op aarde bemind heb. H. Agnes.

Alles voor U, o Allerheiligst Hart van Jezus ! (300 d. afl.)

Moeder van liefde, van smart en barmhartigheid, bid voor mij. (300 d. afl.)

5 Onze Vader. — 5 Weeg gegroet.
Zij ruste in vrede. Amen.