

*Als ik de dingen niet meer weet,  
als ik de namen niet meer ken.  
En wat ik weet meteen weer vergeet,  
zodat ik onherkenbaar ben.  
Denk dan aan de weg door mij gegaan,  
zo heb ik het niet voor niets gedaan!*

In dankbare herinnering aan

## **Gerrit Groot Ulen**

weduwnaar van Rie Zanderink

Pa werd geboren op 15 september 1926 te Hengelo. Na een kortstondig ziekbed is hij op 18 Oktober 2008 overleden. Na een gezongen uitvaartviering in de O.L. Vrouwekerk op 22 Oktober 2008 hebben wij hem te ruste gelegd bij mama op de begraafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo.

Een lieve, zorgzame vader en opa is van ons heengegaan. Hij was een man die erg van gezelligheid hield. Hij genoot van carnaval vieren, vakanties houden in Valkenburg, stijldansen, bridgen en het thuis samenzijn met mama, de kinderen en kleinkinderen. Een betrokken man, 'Gerrit, de rappe regelaar' stond direct voor iedereen klaar. Niets was pa te veel en hij hield met alles en iedereen rekening. Vaak trof je hem lopend of fietsend door Hengelo of werkend op zijn volkstuintje aan. Op feesten en partijen was hij met mama altijd als eerste op de dansvloer of liep hij voorop in de polonaise. Pa heeft ruim 40 jaar bij Hazemeijer-Holec gewerkt, waar hij een graag geziene medewerker en collega was. Na het overlijden van mama heeft pa 6 jaar in Backenhagen gewoond, waar zijn gezondheid steeds meer afnam. Uiteindelijk na een kortstondig ziekbed hebben wij afscheid van hem moeten nemen.

*Pa, opa, bedankt voor alles.*

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, met ons hebben mee geleefd voor en na het overlijden van onze vader en opa.

Marianne en Hans  
Tim, Kay, Jori  
Hans en Angelique  
Sanne, Stijn