



Gedenk in uw gebeden de  
ziel van zaliger

## GERHARDUS ULENKATE

geboren te Losser 30 Jan. 1883,  
voorzien van de H. Sacramenten  
der Stervenden overleden in het  
R. K. Ziekenhuis te Oldenzaal  
12 April 1952 en begraven op 't  
R. K. Kerkhof aldaar  
16 April d.a.v.

---

Na enkele dagen van ziekte en benauwdheid, riep God zijn dienaar op tot een beter leven.

Deze keer was zijn ziekte ongeneeslijk. God handelde naar Zijn Wil en onderworpen aan die aanbiddelijke Wil, ontsliep hij tevreden in de Heer.

Vergeet, Heer, mijn fouten en zwakheden, herinner U slechts mijn verdiensten en neem mij op in uw rijk van vrede en geluk.

Dierbare familie, nog gaarne was ik wat bij u gebleven. Ik ben echter van u heengegaan met de vaste hoop, u eens weer te zien in 'n gelukkige eeuwigheid. Blijft intussen voor mij bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid.