

ZALIG
DE DODEN
DIE
IN DEN HEER
STERVEN



Ter vrome gedachtenis aan

Zuster Maria Radborda Ulrich

Zij werd geboren te Wessum (Dld.) op 18 december 1914. Na een welbesteed leven van 30 jaren als religieuze in de Congregatie van de zusters Franciscanessen van Denekamp, is zij, voorzien van het H. Sacrament van de zieken, voor ons nog te vroeg overleden op 13 januari 1967. Haar lichaam werd 17 januari d.a.v. begraven op het kloosterkerkhof van het Moederhuis te Denekamp.

Hemelse Vader, ondanks ons groot verdriet om het zo spoedig heengaan van deze beminde zuster, zijn wij U toch dankbaar, dat gij ons in haar een religieuze hebt gegeven die voor ons allen een echt voorbeeld was in het beleven van haar roeping. Nooit wilde zij iets anders nastreven dan Uw wil te volbrengen, zo volkomen mogelijk met U verenigd te leven en tevens ook zo volledig mogelijk dienstbaar te zijn aan de medemens, en met name om voor de kinderen een goede moeder te zijn. Deze tweedelige levensroeping heeft haar vaak voor een pijnlijk dilemma geplaatst, maar steeds was ze gelukkig als ze zich geheel mocht overgeven aan Uw wil, zelfs ook in het kruis van haar ziekte. Heer wilt ons gebed verhoren: geleid haar op voorspraak van de H. Franciscus tot Uw hemels gastmaal, moge de gemeenschap met U nu volkomen worden en voor ons durven wij U vragen: moge zij vanuit de hemel ook voor ons een steun blijven. Amen.