



Ter dankbare herinnering aan
LUDWIG HEINRICH URBAN
echtgenoot van

Hendrika Euphemia Maria van Benthem
Geboren 6 oktober 1906 te Wenen (Oostenrijk). Na 'n kortstondig ziekbed overleed hij op 7 november 1979 in het ziekenhuis „De Stadsmaten” te Enschede, nadat hij het Sacrament der zieken had ontvangen. Wij hebben zijn lichaam begraven na de Eucharistieviering op het r.k. kerkhof te Ootmarsum 10 nov. d.a.v.

Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Ook in het leven van deze eenvoudige mens, waarvan de dood toch nog onverwachts kwam, is dit Schriftwoord van toepassing. Hij bezat een diep geloof en was door zijn eenvoud en goedheid een voorbeeld voor zijn gezin. Hij bleef arbeidzaam, zelfs toen z'n lichaamskrachten het eigenlijk niet meer toelieten.

Hij heeft vele zorgen in z'n leven gekend maar door zijn opgewekt karakter bleef hij blijmoedig en vrolijk.

Lieve vrouw en kinderen, ik dank U voor de liefde en de goede band in het gezin. Dit scheiden valt ons zwaar, maar we weten dat dit niet eeuwig duurt. Eens zullen we elkaar weer terugzien. Laat dit een troostende gedachte voor elkaar zijn.

Dat hij ruste in vrede

Wij danken U hartelijk voor Uw blijken van deelneming bij 't heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

H. E. M. URBAN-VAN BENTHEM
kinderen en kleinkinderen

OOTMARSUM, november 1979
Denekamperstraat 2