



*Wie heeft ooit in eene
droefenis tot mij zijne
toevlucht genomen, zon-
der verhoord te worden?*



In Uwe gebeden wordt aanbevolen de
Ziel van Zaliger.

BERNARDUS JOHANNES VAANHOLT,

geboren te Glanerbrug 11 Dec. 1905,
na het ontvangen der H.H. Sacramenten
der stervenden overleden in het R.K.
Ziekenhuis te Enschede den 10 Aug.
1932 en begraven den 13 Aug. op het
R.K. Kerkhof te Glanerburg.

Ik heb den goeden strijd gestreden,
mijn loopbaan voleindigd, het geloof
bewaard; voorts is mij weggelegd de
kroon der gerechtigheid welke de
rechtvaardige Rechter mij zal geven.

Mijne dagen zijn voorbij gegaan,
sneller dan het weefsel door den
wever wordt afgesneden; uwe oogen
richtten zich op mij en ik ben niet meer.

Doch God in den Hemel heeft gedaan
wat hem welgevallig is; en wie kan
zeggen: Waarom handelt Gij zoo? Gods
H. Wil geschiede!

Mijne dierbaren: Zalig de mensch, die
beproeving lijdt door God; versmaad
dan de beproeving des Heeren niet,
want Hij wondt en geneest; Hij slaat
en zijne handen heelen; stel al uw
vertrouwen op Hem.

Ik bid U, bij de liefde van Jezus
Christus, staat mij bij in uwe gebeden
tot God, opdat we elkander weder-
vinden in den hemel, waar geen
scheiding meer wezen zal.

ONZE VADER — WEESGEGROET

Hij ruste in vrede.