



Ter herinnering aan
Dinie Vaanholt



Ze werd geboren op 2 oktober 1926;
op 27 januari 1989 is zij overleden.

Niemand heb je ooit verdriet gedaan; alleen door
nu heen te gaan ... heb je ons verdriet aangedaan.

Beste Dinie;

We zullen nooit weten wat je de laatste maanden
wel en niet van ons hebt meegekregen. De ontel-
bare bezoeken van moeder, familie en vrienden
wilden jou zeggen dat we zoveel van jou hielden;
dat we grote bewondering hadden voor jou.

Met grote wilskracht en doorzettingsvermogen heb
jij je leven inhoud en betekenis gegeven. Je opge-
wektheid en blijde inslag; jouw werk en hartelijke
aandacht zullen wij niet vergeten; jouw vroomheid
en diep geloof in de Heer; vooral bij de tegen-
slagen die jou troffen in je leven, blijven ons
altijd voor de geest.

Je stille gang naar vader's laatste rustplaats;
vader die zo plotseling van ons heenging en die voor
jou zoveel betekende, blijft ons steeds voor ogen.
Samen met moeder hebben jullie in het dorp zulke
mooie jaren gekend. We vinden het jammer dat dit
nu voorbij is. Hoe je moet omgaan met tegen-
slagen heb je ons geleerd, leer ons nu ook hoe wij
zonder jou samen met moeder verder moeten

gaan, geef ons daarin jouw helpende hand.
Dinie, het beeld van jou op dit plaatje moge in ons
levend blijven en ons zeggen dat geloof in de ver-
rezen Heer alle pijnen en kwalen des levens
overwint.

Heer God,

Dinie heeft in onze kerk zo helder en duidelijk met
volharding en trouw tot u gebeden; moge haar ge-
beden nu in vervulling gaan voor uw troon, moge
zij herenigd met vader voor altijd leven in uw licht.
Zend ook een beetje van dat licht aan moeder, die
haar dagelijks het meest zal missen.

*Moge dit plaatje met haar beeld een herinnering
blijven aan haar.*

*Voor Uw vele blijken van belangstelling en mede-
leven tijdens de ziekte en na het overlijden van
onze lieve dochter en zuster Dinie betuigen wij onze
hartelijke dank.*

*G. A. Vaanholt-Baveld
en familie*