



Ter vrome Herinnering

aan

Gerardus Joannes Vaanholt.

Geboren te Lonneker 14 April 1924, overleed hij in het R.K. Ziekenhuis te Enschede na het ontvangen van de H.H. Sacramenten den 2den Juli 1939 en werd den 6den Juli d.o.v. op het Katholiek Kerkhof van Lonneker begraven

De Goddelijke Voorzienigheid doet alles wel en beschikt alles ten beste. Men plukt de eene bloem vroeger dan de andere, naar de tijd het vereischt. Laten we dan God ook doen plukken, wat Hij geplant heeft; Hij neemt alles ter rechter tijd.

Dierbare Ouders ik moet U zoo vroeg reeds verlaten. Wel smart het mij U ooit te hebben bedroefd, maar toch moet ik U zeggen: ik sterf gerust en gelukkig. Verzekerd van Uw vergiffenis, hoop ik, dat de Goddelijke barmhartigheid mij wel zal believen op te nemen in de hemelsche vreugde en mij vergunnen zal U van daaruit honderdvoudig te vergelden, wat Uw godheid voor mij op aarde gedaan heeft

(H. Rosa van Viterbo op haar sterfbed).

ONZE VADER — WEES GEGROET

R. I. P.

H. P. Vos — Koster — Lonneker