

*nk in Uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger*

GRADUS VAANHOLT

echtgenoot van

BERNARDINA BUNERS,

geboren te Lonneker 24 Februari 1860 en na
het ontvangen der H.H. Sacramenten
aldaar verleden den 12 September
1916 en begraven den 15 d.o.v.
op het R. K. kerkhof.

Waardevol in Gods oog is het geduldig
gedragen lijden.

Geen klacht kwam er over zijne lippen!
Met volle overgave aan Gods H. Wil droeg
hij de uitputting, het wegteren van zijn
levenskracht.

Zoo werd zijn sterven schoon een over-
gang van lijden tot heerlijkheid.

Wij, die hem hebben gekend en liefgehad
bidden:

„O Heer, Jesus, geef aan Uwen dienaar,
GRADUS in ruil voor geduldig gedragen lijden
de eeuwige kroon, en geef ons ookeens zulk
een welvoorbereid sterfuur.

Dierbare Echtgenote en Kinderen, vergeet
mijne zuchten niet, denk aan hetgeen ik ge-
leden en aan de zorgen die ik voor u gehad
heb.

H. Jo. Chrys.

Gezegend zij de heilige en onbevleete
Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria,
Moeder van God. (300 d. afl.)

Hij ruste in vrede.

H. P. Vos, koster, Lonneker.