



Uw Licht leidt ons
door het leven.



Ter gedachtenis aan

Hendrikus Johannes Vaanholt

weduwnaar van
Aleida Maria Weghorst

Hij werd geboren op 9 mei 1902; hij
overleed op 1 november 1979.

Heer God, na een langdurige ontluis-
sterende ziekte hebt U onze vader en
opa opgenomen naar Uw vrede.

Goede jaren heeft hij gekend, waarin
hij veel deed voor hen die hem waren
gegeven.

Met de ouderdom kwamen ook de
kwalen; voor hem en zijn omgeving
werd het vaak moeilijk.— Het viel ook
ons niet mee hem uit onze handen te
moeten geven.

Toch bleef hij dankbaar voor elke
kleine attentie.

Wij hopen en bidden dat hij nu mag
leven in U, Heer God, dat hij nu mag
delen in Uw vreugde en dat hij in U
vereend zal zijn met al zijn dierbaren.

Nu geven wij hem voorgoed uit han-
den en bevelen hem aan in Uw rust
en vrede.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor uw bliken van medeleven, onder-
vonden tijdens de ziekte en na 't over-
lijden van onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa, betuigen wij u onze
oprechte dank.

Kinderen, behuwd- en
kleinkinderen.