



ECCE HOMO.

E.S.W.

Nº 1



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
HERMANUS VAANHOLT,

Weduwnaar van
GEERTRUIDA KROESE.

Geboren te Lonneker 5 Juni 1862, overleed
hij aldaar plotseling op zijn tachtigsten ver-
jaardag en werd den 9den Juni begraven
op het R. K. Kerkhof.

Terwijl hij zich had neergelegd voor een
korte slaap, naar hij meende, werd hij over-
mand door den doodslaap en zoo ging hij
onverwacht uit ons midden, maar niet onvoor-
bereid, want heel zijn leven was een voorbe-
reiding op een goeden dood en daarenboven
had hij het geluk om op zijn sterfdag, den
eersten Vrijdag van de H. Hartmaand, des
morgens zijn laatste Sacramenten te mogen
ontvangen.

Kinderen treurt niet over mijn heengaan,
doch dankt God, dat Hij mij zoolang in Uw
midden heeft gelaten, vergeet het voorbeeld
niet, dat ik U trachtte te geven en gedenkt
mij in Uwe gebeden.

G E B E D.

Ontferm U, o Heer, over de ziel van Uwen
dienaar Hermanus en vergeef hem in Uwe on-
eindige barmhartigheid, wat hij uit zwakheid
mocht hebben bedreven, opdat hij, gestorven
voor de wereld, bij U moge leven. Door Jesus
Christus onzen Heer. Amen.

Allerheiligst Hart van Jesus, ontferm U over
ons.