





**En dan kun je alleen maar
stil zijn,
waar haal ik nu de
woorden vandaan.**

Een liefdevolle herinnering
aan

Johan Vaanholt

echtgenoot van
Marietje Busscher

Geboren te Lonneker, 15 april 1925
Overleden te Enschede, 31 mei 2009

Wanneer ik morgen doodga
Vertel dan aan de bomen
Hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind
Die in de bomen klimt
Of uit de takken valt
Hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind
Dat jong genoeg is om het te begrijpen
Vertel het aan een dier
Misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen
Vertel het aan de stad
Hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens
Ze zouden je niet geloven
Ze zouden het niet willen geloven dat
Alleen maar een man
Alleen maar een vrouw
Dat een mens een mens zo liefhad
Als ik jou.

Wij danken u voor uw belangstelling en
medeleven