



Ter herinnering aan

JOHAN ALBERTUS VAANHOLT

Op 14 september 1905 werd hij geboren,  
op 25 februari 1989 is hij overleden.

Het is ongelijk verdeeld in deze wereld; de één krijgt talenten waarmee hij op het grote toneel van de wereld een voorname en in aanzien staande rol kan spelen; de meeste anderen zijn gedwongen op te gaan in het grote geheel en treden niet op de voorgrond.

Johan Vaanholt heeft altijd geleefd op de achtergrond en heel bescheiden. Toch is zijn leven misschien wel van veel meer waarde geweest dan wij kunnen vermoeden.

Gelukkig is hij geweest op de plaats waar hij zijn jaren mocht doorbrengen dank zij de goede zorgen van ouders, broer met gezin, en vooral de laatste jaren, toen deze allen waren heengegaan, dank zij de goede zorgen van zijn nicht en haar gezin.

Wanneer hij daartoe in staat was geweest zou hij zeker heel bijzonder hen hebben bedankt omdat hij heel zijn leven kon blijven in zijn vertrouwde omgeving.

Heer God,

wij zijn dankbaar dat ons de kracht gegeven werd de taak die we hadden opgenomen, dat we die konden volbrengen.

Wij zijn U dankbaar dat oom Johan een lange lijdensweg bespaard is gebleven en dat zijn angst voor de dood zo kort is geweest.

Moge hij nu bij U in vreugde leven en deelgenoot zijn van het geluk dat U beloofd hebt aan uw volgelingen.

Heer geef hem de eeuwige vrede.

Voor uw aanwezigheid en meegaan op de laatste gang van Johan danken wij U hartelijk.

De familie.