



BID VOOR HEM

Gedenk in Uw gebeden de ziel van

**Wilhelmus Fredericus Antonius  
Vaissier,**

Echtgenoot van Suz.a M. Teeuwisse.

*Hij werd geboren op 7 November 1911, te  
Maassluis en sneuvelde bij de verdediging  
van de vrijheid van zijn vaderland op Pink-  
steren, 12 Mei 1940 te Dordrecht. Hij kreeg  
een soldatengraf te Rotterdam.*

---

Op een schone Meidag, op het feest van de Geest der Liefde klonk voor mij de ernstige stem: „De Meester is daar en roept U.” Ik ben gegaan en heb mijn jonge leven neergelegd voor de troon van God opdat Hij zou beoordelen, hoe ik de gave van het leven heb gebruikt.

In ootmoed en vol vertrouwen bid ik tot U: Vader, ontferm U over mij en laat mij bij U een nieuw en beter vaderland vinden.

Mijn Schild ende betrouwen  
Sijt Ghij, O Godt mijn Heer.

Lieve Suze, ik dank je voor al het schone, dat je in mijn leven hebt gebracht. Moge de troon van God de plaats zijn, waar wij elkaar voortaan in een vurig gebed voor elkaar ontmoeten.

Mijn dierbare Ouders, broers en zusters, bidt voor mij als blijk van liefde.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.  
H.H. Wilhelmus, Fredericus en Antonius,  
steunt hem door Uw voorspraak bij G.