



Ter dierbare gedachtenis aan

Riet Marijnissen-Valk

weduwe van Piet Marijnissen

Geboren te Semarang: 28 april 1923.

Overleden te Losser: 21 april 1998.

Voor uw belangstelling en deelneming, betoond na het overlijden van mijn moeder en onze oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

Corrie Marijnissen  
Peter en Kirstin  
Frank en Monique  
Mariëlle en Martijn

Woorden zijn ontoereikend om een mens te beschrijven. Immers: een mens is meer dan woorden kunnen uitdrukken.

Dit moet zeker gezegd worden van Riet Marijnissen-Valk, wiens heengaan wij nu betreuren. Zij was een lieve, bijzondere, zorgzame vrouw. Een vrouw die je nog steeds een warm gevoel van binnen geeft. Voor haar dochter en kleinkinderen was ze een oma, moeder en vriendin tegelijk. Door haar doen en laten en haar gevoel voor humor kreeg je respect voor haar, waardoor je automatisch van haar ging houden.

Door haar ziekte liet ze ons vaak schrikken, maar door haar doorzettingsvermogen sloeg ze zich er keer op keer weer doorheen. Maar deze keer was haar lichaam op, ze kon niet meer.

Haar wens was om haar aanstaande achterkleinkind nog in haar armen te mogen sluiten. Deze wens is niet uitgekomen. Gelukkig heeft ze nog twee jaar kunnen genieten van Devi, haar eerste achterkleinkind.

Riet heeft haar strijd gestreden en is dinsdag herenigd met Piet. Wij nemen nu afscheid van haar en we zullen altijd aan haar blijven denken tot ook de dood ons uit dit aardse leven wegneemt.

*God, geef haar de eeuwige rust.*