



Ik ben het Licht
en het Leven



Dankbaar blijven wij denken aan

Hendrikus Gerardus Vallén

Hij werd geboren te Vleuten (U.) op 10 juli 1899. Na een korte maar slopende ziekte, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving, is hij in de Heer overleden op 7 december 1981. Op donderdag 10 december d.o.v. hebben wij in een gezongen uitvaartdienst afscheid van hem genomen, waarna zijn crematie volgde te Dieren.

Bescheiden en onopvallend ging hij zijn weg door het leven. Deze weg is voor hem vaak moeilijk en hard geweest. Maar hij was niet verbitterd. Dankbaar was hij voor de liefde van zijn kinderen, dankbaar ook voor de vriendschap, die anderen hem gaven. Hij voelde zich geborgen en op zijn plaats in het bejaardencentrum Debbeshoek, waar hij vele jaren mocht genieten van een onbezorgde oude dag.

Tevreden en gerust aanvaardde hij de dood, die hem wachtte. Gelovig vertrouwde hij zich toe aan de algoede en trouwe God, die ons trouw blijft tot over onze dood heen. Wij geloven, dat hij het nieuwe en atijddurende leven in Gods nabijheid deelachtig is geworden.

„Toen het huis van zijn aardse bestaan afbrokkelde had de Heer reeds een hemelse woning voor hem klaar”.

Voor uw vriendschap tegenover vader, uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze vader, zijn wij u zeer erkentelijk en zeggen wij U onze oprechte dank.

De kinderen en kleinkinderen

Uift, december 1981