





Gedenk in Uw gebeden

HEINRICH VANEKER

echtgenoot van
ANNA KRUSE

Hij werd geboren te Alstätte (Dld) 28 januari 1887. Na het ontvangen van de Zalving der Zieken overleden in het R.K. Ziekenhuis te Enschede 3 november 1968 en 7 november d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Lonneker.

In de grote droefheid om zijn afscheid mogen wij toch dankbaar zijn voor het leven van deze man, die als echtgenoot en vader zoveel voor ons heeft betekend. Wij mogen dankbaar zijn voor de liefde, waarmee hij altijd voor vrouw en kinderen klaarstond. Wij mogen dankbaar zijn voor de rust, waarmee hij alle gebeurtenissen van het leven tegemoet trad. Met St. Paulus mocht hij in zijn hoge ouderdom zeggen: De goede strijd heb ik gestreden, het geloof bewaard; moge de Heer mij nu de kroon der gerechtigheid schenken. Daarvoor bidden ook wij allen, die hem gekend hebben en hem van harte gunnen, dat hij de nabijheid moge ondervinden van God, in wie hij geloofde en op wie hij over zijn sterven heen vertrouwde.

Voor Uwe blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. Vaneker

Lonneker, 7 november 1968.