

Ter vrome gedachtenis aan

HENDRIK VANEKER

weduwnaar van
Johanna Gezina Vaneker

Hij werd geboren te Lonneker 5 februari 1886; gesterkt door de Sacramenten der zieken, overleed hij in het Stadsmaten-ziekenhuis te Enschede op 26 februari 1972. Zijn lichaam werd op 1 maart d.o.v. te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Lonneker.

Goede Vader in de Hemel, wij danken U dat wij hem zolang in ons midden mochten houden. Dankbaar zijn wij ook voor al het goede dat wij door hem mochten ontvangen.

Vele jaren heeft hij al zijn werk en z'n zorgen besteed aan zijn grote gezin. Ruim 51 jaar was hij gelukkig met zijn echtgenote. Na haar dood voelde hij zich wel eenzaam, maar was hij toch tevreden en dankbaar voor de goede zorgen van zijn kinderen.

Boven alles bleef hij, vooral de laatste jaren in pijn en ziekte zijn toevlucht zoeken bij U, goede God; en daarom kunnen wij met vertrouwen U vragen, zijn menselijke fouten te vergeven.

Moge hij thans, verenigd met haar met wie hij zovele jaren lief en leed gedeeld heeft, Uw Goddelijk Woord vernemen: „Kom, goede en getrouwe dienaar in de vreugde van uw Heer.

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve vader en opa, zeggen wij u hartelijke dank.

Familie Vaneker