

*Groot is de leegte
die je achter laat
Mooi zijn de herinneringen
die blijven*

In dankbare herinnering aan

HERMAN VANEKER



Herman is geboren op 1 september 1962 aan de Noord Esmarkerrondweg en daar is hij later met Ingrid, slechts een paar deuren verderop, blijven wonen.

Daar zijn ook Maaike en Niek geboren, voor Herman; Maaike-de-paaike en Niek-de-piek.

Hij was enorm zorgzaam en trots op zijn gezin.

Herman vond het paardrijden van Maaike prachtig en hij had Niek nog graag zien voetballen.

Zijn liefde en zorgzaamheid strekten zich ook uit naar zijn ouders, schoonouders en de grote kring van familie en vrienden, die altijd een beroep op hem konden doen.

Herman had zijn eigen humor die hij tot het laatst heeft gehouden. Hij was tijdens zijn ziekte meer anderen tot troost dan andersom

Zijn gastvrijheid was kenmerkend, nooit was iets te veel of te laat en dat heeft het voor zijn naasten een stuk eenvoudiger gemaakt hem te mogen bijstaan.

Herman zei nog in zijn laatste week: "Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel ik van Ingrid hou".

Het was Herman zijn wens dat de steun die wij tot nu toe hebben gekregen ook zo zal voortduren.

Wij willen graag iedereen bedanken!!

Ingrid, Maaike, Niek.

Pa, Ma, Jozef, Thea en alle verdere naasten.

Papa is een ster

MAAIKE

Papa is op de wolken

NIEK

INGRID