





Gedenk in uw gebeden

Hermanus Hendrikus Vaneker

Herman werd geboren op 8 september 1924.
Hij trouwde met Maria Geertruida Bouwma.
Samen brachten zij drie kinderen groot en
hij werd schoonvader en opa.

*"Een boom, klein gepland,
hoog en breed uitgegroeid,
zijn wortels wijd vertakt in de aarde".*

Misschien kunnen wij hem met dit beeld beter typeren dan met onze woorden. Maar die voegen wij er toch aan toe.

Hij stond in een lange historie, aan hem werd een erfgoed toevertrouwd, dat hij nu nalaaft aan ons. Hij was daar trots op en ontleende er kracht aan: geworteld in eigen grond. Een balk uit het afgebrande 'vaderhuis' vond een ereplaats in zijn tuin, met het opschrift:

*"Al duur den braand geschoonen,
blieuw ik, God zij dank,
met het Vaneker verboonen".*
H.H.V. M.G.B.

Hij hield van het verleden, maar zat er niet aan vast. Hij had ook een open oog voor de toekomst, steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zelf was hij eenvoudig en met weinig tevreden. Als hij maar op zijn eigen grond was en als het maar gezellig was, vooral met zijn gezin. Hij heeft met zijn vrouw Marietje hard gewerkt en veel opgebouwd. In 1970 een nieuw huis op eigen erf. En dat breidde zich uit tot wat het nu is. Hij was een goede man, een zorgzame vader en schoonvader, een lieve en leuke opa. Hij leefde met en voor ons. Een bron van kracht voor hem was Maria, die hij zeer vereerde, in en om zijn huis zijn daar de tastbare bewijzen van. Toen werd hij ziek, steeds meer. Toch is hij plotseling overleden in de nacht van 5 op 6 december 1998. Hij was een geliefd mens, over wie het laatste woord nog niet is gezegd.

Op 11 december hebben wij hem uit ons midden weggedragen. Wij gaven hem uit handen, legden hem neer in de handen van de levende God. Hij is niet langer aan onze zorgen toevertrouwd. Wij zijn nu aan elkaars zorgen toevertrouwd. Moge Herman rusten in vrede.

Wij danken U voor uw belangstelling en medeleven.

M.G. Vaneker - Bouwma
Kinderen en kleinkinderen