

Ter gedachtenis aan

Johanna Maria Vaneker

Zij werd geboren te Lonneker op 16 maart
1888. Op 31 juli 1913 trad zij in het
huwelijk met
Johannes Vaneker

Na een lange en pijnlijke ziekte overleed
zij voorzien van de Sacramenten der Zie-
ken in het Dr. Ariënstehuis te Enschede
op 21 augustus 1970. Haar lichaam werd
in afwachting van de eeuwige verrijzenis
ter ruste gelegd op 25 augustus 1970 op
het R.K. Kerkhof te Lonneker.

Wanneer wij haar gedenken, blijft bij ons
voortleven een diepe dankbaarheid voor al
het goede, dat wij zovele jaren door haar
liefdevolle zorgen, haar hartelijkheid en
gastvrijheid hebben mogen ontvangen. De
laatste jaren was zij totaal aangewezen
op de zorgen van anderen, maar toch
bleef zij meeleven met het wel en wee
van haar dierbaren.

Goede God, wij bidden U, dat zij Uw
barmhartige liefde, waarop zij heel haar
leven vertrouwd heeft, moge ervaren. Geef
haar na een welbesteed leven en geduldig
gedragen lijden thans Uw hemelse vreugde.
Door Jezus Christus onze Heer.

Amen.

*Uit dankbaarheid voor Uw meeleven
en ter gedachtenis aan haar.*