



„Maria, moeder der arme  
zielen, open haar door het  
kruis van Jesus den  
hemel!“



Bid voor de Ziel van Zaliger

## **Bernardus Herman Varenbrink.**

Geboren te Lonneker 8 December 1912, overleed hij in het R. K. Sanatorium te Zevenaar na het ontvangen der laatste H.H. Sacramenten 25 Mei 1942 en werd den 29sten d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof te Lonneker.

---

Uw heilige wil geschiede, o Heer.

Wat toch is ons leven? Een rook, die voor korten tijd opgaat, doch daarna weer verdwijnt. Jac. IV, 15.

De mensch als een bloem zoo bloeit hij; een windvlaag gaat over haar heen en zij is niet meer. Ps. 102.

Te vroeg ging hij van ons heen. Maar de rechtvaardige al sterft hij voor zijn tijd, zal verkwikking genieten. Een onbevlekt leven is voor hem hooge ouderdom. Wijsheid 4, 7, 8.

Dierbare Ouders, Broeders en Zusters en verdere Familie, Vrienden en Bekenden, ik verlangde in den vreemde zoo vurig naar het ouderlijk huis terug, maar God heeft me nu opgenomen in ons eeuwig tehuis waar we elkander zullen terug zien om nooit meer te worden gescheiden en er gelukkig te zijn voor immer. Troost U met deze gedachte en blijft mij gedenken in Uw gebeden, ik vergeet U ook nimmer.

**ONZE VADER — WEES GEGROET**