



Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger

**HERMANUS VASTERINK,**

echtgenoot van

**GEZINA GEERTRUIDA JANSINK,**

geboren te Weerselo 23 Jan. 1871 overleed  
hij, voorzien van de H. H. Sacramenten  
der Stervenden, te Overdinkel den 17  
Jan. 1917 en werd den 20ste d.a.v. op  
het R.K. Kerkhof aldaar begraven.

Benauwdheden overvielen mij, doch ik heb  
den Naam des Heeren aangeeroepen.

Heer, doe met mij naar Uwen H. Wil en  
gebied dat mijne ziel in vrede worde opge-  
nomen.

Gedenk o Heer, Uwe barmhartigheden en  
Uwe erbarmingen, en zie niet op de fouten  
mijner jeugd en mijne onwetendheden. Ge-  
denk mijner volgens Uwe barmhartigheid en  
Uwe goedheid. O Heer! zie op mijne verne-  
dering en op mijn lijden.

Dierbare Echtgenootte en Kinderen! nu  
zijt gij wel bedroefd, maar eenmaal zullen  
wij elkander wederzien.

Mijn Jezus! barmhartigheid. (300 d. afl.)

5 Onze Vader.- 5 Weesgegroet.

Hij ruste in vrede. Amen.