



WATGEAAN ÉÉN  
VANDEZEMIJNGE  
RINGSTEBROEDERS  
HEBTGEDAANDAT  
HEBTGEAANMIJ  
GEDAAN. MATH<sup>XXV</sup><sub>40</sub>



Gedenk in Uw godvruchtige gebéden de ziel van zaliger  
**WILHELM VIJE,**

Echtgenoot van  
**Johanna Maria Klein Breteler.**

Hij werd geboren te Lonneker 28 Mei 1874. Meerdere malen gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden overleed hij te Enschede, 8 Januari 1951 en werd 12 Jan. d.o.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

---

De goede vader is heengegaan. Treurt niet zulk een vader te hebben verloren, maar weest veeleer blij zulk een vader gehad te hebben.

Hij was een man van eenvoudig en diep geloof, die ernstig zijn godsdienstplichten ter harte nam en een voorbeeld van christelijk leven.

In harde en gedurige arbeid heeft hij zich gegeven voor zijn gezin. Hij had een grote liefde voor zijn vrouw en omringde zijn kinderen met vaderlijke zorgen, leidde hen met wijsheid en heeft vooral over hun geestelijk welzijn gewaakt. Hij voedde ze op in de vreeze des Heren en in de liefde Gods. Zo ontlook in zijn gezin mede door zijn leiding en stichtend voorbeeld de roeping tot de volledige dienst aan God, in de kloosterlijke staat.

In zijn laatste levensjaren overzond God hem een pijnlijke ziekte, welke langzaam zijn krachten uitputte en hem bracht naar het graf.

Reeds in dit leven gezuiverd en gelouterd voor zijn menselijke fouten en tekortkomingen, door de pijnen en smarten, welke hij moest ondergaan, mogen we gerust veronderstellen, dat hij bij zijn dood gereed was voor de eeuwige aanschouwing Gods.

Dierbare echtgenote en kinderen. Ik dank U voor Uw liefde, Uw zorg en toewijding vooral gedurende mijn laatste levensjaren.

De strijd is nu gestreden, mijn loopbaan is volbracht. Ik ga scheiden. In de hemel zal er geen ziekte meer zijn. geen pijn en droefenis. In de eeuwige vreugde bij God hoop ik U allen terug te zien. Bidt voor mij.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Heer, geef hem de eeuwige rust.