



Moge uw liefde
voor elkaar een steun
zijn, want nooit zal
ik jullie vergeten.



Dankbare herinnering aan

BEREND VINKE

Hij werd op 7 mei 1921 in Erica geboren. Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij op 12 juni 1989 in zijn woning te Emmen overleden. Na een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk te Erica hebben wij op 17 juni 1989 zijn lichaam te rusten gelegd op het parochiekerkhof van Erica.

Na een gelukkige jeugd trad hij op 8 mei 1948 in het huwelijk met Gre Suelmann. Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren, waarvan de jongste zoon Herman is overleden.

Hij was een trouwe echtgenoot en een zorgzame vader voor zijn kinderen. Hij verstond de kunst om te leven en kon intens genieten van de goede dingen die het leven te bieden heeft. Zijn kleinkinderen zullen hem in hun herinnering bewaren als een ondeugende opa, die graag met hen stoeide en spelletjes met hen deed.

Na een leven van hard werken openbaarde zich vrij snel na zijn pensionering een ernstige ziekte die zijn levenskracht steeds meer aantastte. Toch bleef hij een blijmoedig mens. In zijn ziekbed thuis speelde hij nog op zijn mondharmonica, drie dagen voor zijn dood.

Hij wist de kracht op te brengen zijn afscheid van deze wereld bewust te aanvaarden, en kon daardoor zelfs in zijn laatste uren ondersteunend en bezorgd zijn voor hen die hem bijstonden in zijn laatste dagen.

Wij hebben veel blijken van sympathie en meeleven mogen ontvangen. Dat heeft ons steun gegeven. Graag willen wij u er oprecht voor danken.

Gre Vinke - Suelmann
kinderen en kleinkinderen