





In dankbaarheid gedenken wij
BERNARDUS FRANCISCUS VINKE

echtgenoot van
MARIA MARGERETHA MOORMAN

Hij werd geboren te Klazienaveen op 2 oktober 1914. Als jongste zoon in het gezin hielp hij al vroeg mee om de kost te verdienen. Arbeidend in het veen en later vele jaren in dienst van de gemeente Emmen, toonde Berend zich een plichtsgetrouwe man. Op 32-jarige leeftijd trouwde hij. Samen met zijn vrouw en twee kinderen wist hij van zijn gezin en huis een tehuis te maken, waar men hartelijkheid en humor aantrof. Met aandacht voor anderen wilde hij zijn eigen leed en verdriet vergeten. Zo probeerde hij steeds weer de zonzijde te zien naast de schaduwzijden, welke over zijn leven heentrokken. Moedig verdroeg hij de zware beproevingen. Op zondagmorgen 25 april 1976 vierde hij in onze parochiekerk de Eucharistie. Geheel onverwacht is hij hierna overleden. Hem zalvend met H. Olie en biddend voor hem en voor elkaar hebben wij afscheid genomen. Op 29 april d.a.v. hebben wij zijn lichaam eerbiedig begraven op het katholieke kerkhof van Erica.

Almachtige God, wij bevelen Uw dienaar Berend bij U aan. Hij zal het nergens beter kunnen krijgen, hoewel wij hem nog zo graag in ons midden hadden willen houden. Gelovend in Uw goedheid laat U ons toch achter in droefheid om dit plotselinge heengaan. Daarom vragen wij U om meer geloof, meer houvast, meer vertrouwen, juist om het geloof dat het sterven niet het laatste is, maar het leven over de dood heen.

„Blijf mij nabij, wanneer het avond is, wanneer het licht vergaat in duisternis. Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet!”.

H. Maria, Moeder van Altijddurende bijstand en patrones van onze parochie, wees voor ons een voorbeeld van geloof en sterkte. Amen.

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling, ons betoond na het zo plotselinge overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader, betuigen wij u onze oprechte dank

M. M. VINKE-MOORMAN
en kinderen