





Om

GERHARDUS JOHANNES VINKE

zijn deze woorden geschreven

Als zesde kind in het gezin van Martinus Vinke en Alberdiena Gozefoort ben je geboren op 8 augustus 1954. Met vier zussen en zes broers ben je opgegroeid. Je hebt gewerkt en gespeeld. Je hebt gepraat en geluisterd. Je hebt jouw leven geleid. Je hebt jouw strijd gestreden. Vlak voor je plotselinge dood, op 22 januari 1981, ben je, Geert, bij ons in huis geweest en in onze gemeenschap van medege-lovigen. De uitkomst die je hebt verlangd, hebben wij je niet kunnen geven. De vervulling die je hebt gezocht, hebben wij je niet kunnen bieden. In jou en zoveel anderen laat God ons aanvoelen, dat wij beperkt zijn. Wat duister is voor ons, zal voor jou nu helder zijn. Wij vergeten niet wat je goed bedoeld hebt, maar niet hebt kunnen verwoorden. We onthouden,

wat je aan attentie hebt getoond en daarmee als bewijs van dankbaarheid hebt gegeven. In alles waarin je tekort geschoten mocht zijn, wordt het je vergeven. Daarbij denken we aan de woorden: "God is groter dan ons hart en Hij weet alles" (1 Joh. 3, 20). Eerbiedig hebben we je lichaam na de Eucharistieviering op 26 januari 1981 te ruste gelegd op ons kerkhof te Erica.

Onze Vader in de hemel, heilig is voor ons uw naam. Schenk vergeving voor onz' schulden, zuiver ons van elke blaam.

Onze Vader in de hemel, uw rijk kome op deez, aard. Geef dat uw wil steeds geschiede; dat is 't leven zeker waard. Geef uw brood aan ons te eten; schenk vergeving voor onz' schuld. Wij doen dit ook aan een ander; heb met ons nog wat geduld.

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden na het overlijden van onze lieve zoon, broer en zwager, zegen wij U hartelijk dank.