





Dierbare herinnering aan onze

HERMAN

Hij werd geboren te Erica op 3 dec. 1958. Hij was de zoon en het achtste kind van Bernardus Vinke en Maria Margaretha Suelmann.

Jarenlang verpleegd in Assen is hij daar overleden op 26 mei 1978. Zijn lichaam hebben we op 31 mei 1978 begraven op het katholieke kerkhof van Erica.

God, onze Schepper en Vader, Gij hebt Uw hand op ons gelegd en aan ieder van ons Uw eigen levensadem meegedeeld, ook aan Herman, zoon, broer en metgezel.

Gij wilt dat wij leven en groeien, ieder op eigen wijze en naar eigen vermogen.

Bevestig ons vertrouwen, dat Gij de mens blijft dragen in Uw liefde en alles ten goede keert.

Want Gij hebt de dood vernietigd; Gij zaait in ons het zaad van eeuwig leven.

Voltooi in Herman en in ons allen wat Gij begonnen zijt op voorspraak van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

H. Maria, spreek voor ons ten beste.

Voor uw bewijs van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lieve zoon en broer, zeggen wij u onze oprechte dank.

Familie VINKE

Erica, mei 1978