





In dankbare herinnering aan onze lieve
moeder en oma

WILHELMINA JOHANNA VINKE

weduwe van
JACOBUS HUBERTUS BEUKERS

Zij werd geboren te Erica op 23 april 1917
Na voorzien te zijn van het Sacrament der
Zieken is zij temidden van haar kinderen op
Eerste Kerstdag 1988 te Coevorden overleden.
Na een plechtige Eucharistieviering op 30
december d.a.v. hebben we haar lichaam
eerbiedig te ruste gelegd op het katholieke
kerkhof van Erica.

Op 6 augustus 1946 trouwde zij met Kobus
Beukers. Samen begonnen zij toen hun le-
venstaak; zij werden de ouders van een ge-
lukkig gezin.

In de tuinbouw lag hun werk gedurende
vele jaren.

Aan hun kinderen gaven zij het beste wat zij
hadden. Zij zijn daarin bijzonder goed ge-
slaagd. Toen dan ook in de beginjaren '80
het moment daar was dat beiden van een

welverdiende oude dag zouden kunnen gaan
genieten, overleed haar man.

Toen zij dit intens grote verdriet enigszins
had verwerkt, begon ze zelf te tobben met
haar gezondheid. Ondanks dit alles is ze
tot de laatste dag liefdevol en zorgzaam ge-
bleven voor haar omgeving.

Rest ons slechts grote dankbaarheid een zo
goeie moeder en oma te hebben gehad, het-
geen ons verdriet nog enige troost geeft.

Vader in de hemel

*Wij danken U voor de liefde en de zorg-
zaamheid die U hebt getoond in onze mede-
mensen, met name in deze vrouw en moeder.
Wij bidden U:*

*Laat haar delen in het hemelse geluk en doe
ons beseffen wat eenvoud bereikt, wat liefde
doet, wat hartelijkheid brengt.*

Zegen ons en allen die ons bijstaan. Amen.

Wij danken allen die aan ons hun
medeleven hebben getoond.

Kinderen en kleinkinderen.

Erica, december 1988.