



*Wanneer lijden een last wordt,
is sterven een gewin.*

In dankbare herinnering aan

JOHANNES WILHELMUS VISKAAL

sedert 25 maart 1993 weduwnaar van
Geertruida Catharina Meesters

Hij werd geboren op 1 oktober 1912 te Slagharen en na een liefdevolle verzorging in verpleegtehuis „St. Elisabeth” overleed hij, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken op 8 mei 1997. Tijdens de plechtige uitvaart op 13 mei 1997 hebben we afscheid van hem genomen en hem ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Delden.

Vader kwam uit een gezin van acht kinderen. Hij leerde al vroeg voor zichzelf te zorgen, want als jongen van 14 jaar is hij uit Slagharen vertrokken naar Twente om als boerenknecht te gaan werken bij Brummelhuis in Bornebroek. Daar verbleef hij een paar jaar en ging als knecht naar Schuttenbeld. In Enter, als melkrijder, leerde hij moeder kennen. Toen ze getrouwd waren, werd hun woonplaats Delden.

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Hij kreeg een baan als machinebankwerker bij de firma Leushuis. Zijn vrouw en kinderen waren hem alles.

Hij hield van de natuur en in zijn vrije tijd was hij altijd bezig met de tuin en z'n voliëre. Samen met moeder ging hij er graag op uit, totdat het noodlot toesloeg en hij op 73-jarige leeftijd een hersenbloeding kreeg, waardoor vader opgenomen moest worden in het verpleegtehuis „St. Elisabeth”.

Het werden voor hem elf lange jaren, want hij kon dit alles moeilijk verwerken. Door de liefdevolle verzorging en de fijne bezoeken die hij kreeg, werden de jaren voor hem dragelijk. Ook als hij naar zijn broers en zussen ging, maar vooral naar Slagharen, zijn geboorteplaats. De laatste twee maanden ging dit alles niet meer. Ondanks de pijn heeft hij gestreden tot het einde toe.

Voor vader was zijn sterfdag letterlijk en figuurlijk een hemelvaartsdag. God ontvangt hem met open armen, want hij heeft het verdiend. Laten wij vol dankbaarheid en goede herinnering terugkijken op zijn leven.

DANKBETUIGING

Voor uw blij van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze vader, opa en overgrootvader zeggen wij u hartelijk dank.

Familie VISKAAL

Delden, mei 1997