



Beschouwen
wij bij den
dood van onze
dierbaren
MARIA,
die aan den voet
des kruizes
aan GOD het
offer van haar
zoon opdroeg.



*In uwe godvruchtige gebeden wordt
aanbevolen de ziel van zaliger*

Gesina Visschedijk,

weduwe van

HENRICUS BOERS,

gestorven in den ouderdom van 59 jaren den 24
December 1898 en den 28 op het R. K. Kerkhof
te Oldenzaal begraven.

Indien ook de brave plotseling sterft, zal hij
in vrede zijn. Sap. 4, 7:

Zie, hier ben ik, Heer! Gij hebt mij geroepen.

Zalig de mensch, dien de Heer, als Hij komt,
wakende vindt. Luc. 12, 37.

De zoetste vertroosting, die men in het graf
medeneemt, is de getuigenis, eene teedere en
liefdevolle moeder geweest te zijn, en aan de
kinderen degelijke beginselen en christelijke
deugden tot erfenis te hebben nagelaten.

H. Fr. v. Sales.

Vergeet, kinderen, mijne zuchten niet. denkt
aan hetgeen ik gedaan en de zorgen, die ik voor
u gekoesterd heb. Legt u den plicht op voor de
rust mijner ziel te bidden.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Zij ruste in vrede!