



Ter dankbare herinnering aan

HENDRIKA MARIA VISSCHEDIJK

echtgenote van

Johannes Hendrikus Zanderink

Zij werd 8 maart 1911 te Beuningen (Ov.) geboren. Zij ontving de ziekenzalving en is op 15 juli 1987 in het ziekenhuis Gerardus Majella te Hengelo overleden. De gezongen Uitvaart had plaats op 18 juli 1987 in de parochiekerk te Beuningen (Ov.). Daarna werd haar lichaam begraven op het kerkhof aldaar.

Goede vader, met grote dankbaarheid zie ik terug op mijn leven. Uw Hand heeft ons, Jan en mij, in liefde samen gebracht. We kenden elkaar al op de schoolbanken en we woonden al naast elkaar, maar later riep U ons samen om voor altijd liefde en trouw aan elkaar te geven. Steeds heb ik ondervonden, dat, wie echt liefde geeft, ook weer liefde terugkrijgt. In deze wisselwerking zie ik Uw Hand.

Dierbare Jan, wat was het toch mooi op Erve Oldhoes. Ik kon vanaf onze kamer de gewassen op het land zien groeien en het vee rondom het huis zien grazen. Ik

vond mijn vreugde in het boerenleven maar vooral bij jou in ons eigen huis. Wat was het mooi, als op zondag de kinderen met hun kinderen ons kwamen bezoeken. Je leefde naar de zondag toe; eerst naar de kerk en dan de vreugde van allen bij elkaar.

Beste kinderen en kleinkinderen, wat hebben we drie jaar geleden, op 19 juli 1984, ons 40-jarig huwelijksfeest eensgezind gevierd. Sindsdien werd mijn gaan en staan moeilijker; ik dank vooral Jan en Marietje, die voor mij van nabij zo'n bijzondere steun waren.

Aan allen, ook burens en bekenden, een gelukkig weerzien in het Vaderhuis.

Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

J. H. Zanderink
Kinderen en kleinkinderen

Beuningen, juli 1987