



*Heer,
wees
mij
genadig*



In dankbare herinnering aan

HERMANUS BERNARDUS VISSCHER

echtgenoot van Maria Francisca Elisabeth Geraets

Hij werd geboren op 6 december 1920 te Schoonebeek. Ten gevolge van een noodlottig ongeval is hij in de vroege morgen van 11 november 1968 te Erica overleden. Zijn lichaam hebben wij te ruste gelegd op het katholiek kerkhof te Erica op 15 november d.o.v.

We kunnen het niet begrijpen, dat vader zo onverwacht van ons heenging. De dag was nog maar nauwelijks begonnen. Hij was onderweg naar zijn werk. In de mistige schemering heeft hij het opstakel op de weg niet gezien. Een botsing was niet meer te vermijden. Met een dergelijk fataal ongeluk kunnen wij mensen maar moeilijk klaar komen. Wij vragen ons ledere keer weer af: waarom? Waarom moest nu juist die vrachtauto op de weg staan. Waarom die mist? Waarom de dood in ons leven? Het heeft geen zin ons dit allemaal af te vragen. We krijgen geen antwoord. Misschien alleen vanuit ons geloof, vanuit de hoop en verwachting, dat de dood van een mens het einde niet is. We vertrouwen er immers op, dat een mens die eerlijk geprobeerd heeft om een goed mens te zijn door zal leven zonder einde. Dit heeft Jezus

Christus ons aangezegd. Vanuit dit geloof heeft vader altijd geleefd. Daarom mogen we ondanks ons verdriet dankbaar zijn om het vele goede dat God door deze mens aan ons allen heeft geschonken

Hij was een goed mens. Een goede en zorgzame man en vader voor zijn gezin. Iedereen deed graag een beroep op hem, omdat hij een goed vakman was en altijd bereid was om te helpen. Hij was een groot kindervriend bij wie de kinderen graag mochten komen. In de bijbel staat dat de Mensenzoon komt op een uur dat gij het niet verwacht. Gelukkig de mens die de Heer dan bezig vindt met goede dingen. Hij zal hem binnenleiden in het huis van God, Zijn Vader. Wij vertrouwen, dat God vader heeft opgenomen in de Hemel

Lieve vrouw en kinderen. Tijd om afscheid van elkaar te nemen was er haast niet. Wij blijven met elkaar verbonden door de liefde, die nooit vergaat. Wees voor elkaar een steun in deze moeilijke tijd.

Wij hopen elkaar weer te zien bij God onze Vader in de Hemel. Tot weerziens.

Dat hij voor altijd bij God mag leven