



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

†

Dankbaar blijft in onze gedachten

Rieky Bos-Visscher

sinds 20 augustus 1965 gehuwd met Bets Bos
moeder van Olaf

Ze werd geboren in Oldenzaal op 19 september 1939. Na een lange ziekteperiode ging ze van ons heen, thuis in Oldenzaal op 14 augustus 1995. Vanuit haar eigen parochie, de Emmaus, werd de Uitvaartdienst verzorgd in de Plechelmuskerk, waarna we haar hebben begeleid naar het crematorium te Usselo op 18 augustus.

Rieky was de oudste van het gezin van 3 kinderen. Ze leerde Bets Bos kennen, met wie ze bijna 30 jaar getrouwd is geweest; ze hebben veel voor elkaar betekend en door de ziekte groeiden ze nóg meer naar elkaar toe.

Zorgzaam was ze voor Olaf; ze leefde mee met alles wat hij beleefde, was trots op zijn prestaties in de muziek en genoot van alle verhalen, die verteld werden. Ze leverde haar aandeel in het behouden van de goede familieband, maar voelde zich tevens thuis in een grote vrienden- en kennissenkring. Vooral haar onverbeterlijk optimisme en haar humor schiepen een bijzondere band.

Dit alles is haar en ook ons tot steun geweest, toen ze 8 jaar geleden door de gevreesde ziekte werd getroffen. Na een goede opleving sloeg de kwaal 4 jaar geleden opnieuw toe. Veel pijn heeft ze geleden, maar ze bleef optimistisch, met een geweldig doorzettingsvermogen, altijd open in belangstelling voor anderen. Dankbaar was ze voor de geweldige zorg van Bets, van Olaf en Suzette, van zovelen, die haar omringden.

Verdrietig, maar ook met voldoening, dat aan haar lijden een einde is gekomen en wij veel voor haar mochten doen, geven wij haar uit handen.

In haar geloof in God werd ze zwaar beproefd. Toch, we bidden dat zij bij God voor altijd vrede mag vinden en dat Hij ook ons tot troost en tot kracht mag zijn.

"Tot het laatste toe hebben wij veel lol met je beleefd".

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen, tijdens haar ziekte en na het overlijden.

Het is ons tot grote steun geweest.

Bets Bos
Olaf en Suzette