



In liefdevolle herinnering

Ellie de Vries

Zij werd geboren te Almelo op 5 mei 1953.

Zij stierf te Losser op 2 september 2009.

Op een mooie en bijzondere mei-dag werd Ellie geboren, waardoor ons gezin compleet werd. Ons geluk, kreeg een schaduwzijde omdat Ellie geboren is met het syndroom van Down. Voor ons kwam er een moeilijke periode. Wij voelden ons gesterkt door de medewerking en het medeleven van velen. Zij bezocht de eerste klassen bij de zusters en juffen. In het drukke zakenleven van ons gezin vroeg Ellie de nodige aandacht en moest er tijd voor haar vrijgemaakt worden.

Onze omgeving leerde haar kennen door de boodschappen die zij deed en zij ging graag naar de speeltuin met één van ons. De luchtschommel en de wipwap waren haar favoriet.

Later kwamen de bezoeken aan scholen en instellingen op haar pad en overal werd een rol voor haar ingevuld. Ellie was bij velen welkom, smulde bij feestjes van haar advocaatje met slagroom of een borreltje. Zij deed de dingen op haar eigen manier en genoot van muziek.

Toen moeder de zorg van Ellie niet meer aan kon werd zij geplaatst in gezinsvervangende tehuizen. Omdat Ellie meer zorg nodig had kwam zij bij AveleijnSDT te Losser, waar zij een liefdevolle verzorging kreeg.

Helaas bleek dit uiteindelijk niet voldoende en nam haar gezondheid af ondanks ingrepen en ziekenhuisbezoeken.

Wij moeten Ellie nu missen maar kunnen terugzien op haar leven waarbij zij, ondanks haar handicap, van grote waarde voor ons is geweest.

Namens de familie bedankt voor uw aanwezigheid en bliken van medeleven de afgelopen tijd.