



*Je vader blijft je vader
al is hij nog zo oud
Je plaats is leeg
je stem is stil*

In dankbare herinnering aan

Hendrik Vrijkorte

Sedert 16 juni 1994 weduwnaar van
Truus Vrijkorte - Oude Oosterik.

Hij werd geboren op 11 mei 1918 te Rossum. Na getrouwd en gesterkt te zijn door het Heilig Sacrament der Zieken overleed hij op 9 december 2003.

Op 13 december hebben wij hem na een plechtig gezongen uitvaartmis in de parochiekerk van de H. Drieëenheid bij zijn vrouw te ruste gelegd op het parochiële kerkhof in Rossum. Hij groeide op in een gezin met 4 kinderen op de boerderij in Rossum.

Op 14 juni 1950 trad hij in het huwelijk met Truus Oude Oosterik. Ze gingen wonen op de boerderij te Rossum.

Uit het huwelijk werden 8 kinderen geboren, 5 jongens en 3 meisjes. Met veel zorg en toewijding heeft hij gezorgd voor het gezin en de boerderij. Pa heeft 19 kleinkinderen zien opgroeien en de 20^e is op komst; hij was betrokken bij het reilen en zeilen van een ieder.

Het verlies van zijn vrouw van 44 jaar huwelijk heeft een leegte bij hem achtergelaten, maar hij nam verantwoordelijkheden als spil in de familie.

Hij was iemand die graag onder de mensen was en kon vele uren doorbrengen voor de niendeur met vrienden en kennissen. Hij was bekend bij veel mensen door zijn tochten naar de Roepenbult en zijn karakteristieke houding op de fiets. Hendrik zag de positieve kanten van het leven en had hierdoor weinig zorgen en als ondernemer heeft hij vele zaken opgepakt en uitgebouwd in zijn leven.

Hij was een man die graag vertelde over het verleden en deed dat ook vaak met de kinderen en de kleinkinderen. Belangrijke onderwerpen die vaak bij hem naar voren kwamen waren de Tweede Wereldoorlog en de periode daarvoor. Ook vertelde hij graag over de ontwikkelingen door de tijd heen.

Ontwikkelingen die hij heeft meegemaakt zijn de eerste auto en de verandering van paard en wagen naar de tractor. Hij was gek op paarden en kon vol trots vertellen over zijn ruïen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij gewerkt in Duitsland en heeft daar meerdere vrienden aan over gehouden. Pa was een man die met veel toewijding de boerderij heeft opgebouwd. Van een veelzijdig bedrijf met aardappelen, appels, boeskoel en vee, zijn ze gespecialiseerd naar een melkveebedrijf.

Pa heeft heel zijn leven op de boerderij kunnen wonen mede door de goede zorg van moeder en kinderen.

Lieve pa en opa bedankt voor alles.

Oprecht danken wij u voor uw medeleven tijdens zijn kortstondig ziekbed en na het overlijden van onze pa en opa.

Kinderen en kleinkinderen.

Rossum, 13 december 2003.