





Ter herinnering aan

**BETSY VAN LOON - VULKER**  
echtgenote van Andreas van Loon.

Geboren te Enschede 8 februari 1911  
overleden te Enschede 4 augustus 1994  
haar lichaam hebben we gecremeerd te  
Usselo.

Moeder, een vrouw met karakter,  
had een hart van goud.  
Zij kende geen haat en werd ook niet kwaad.  
Had je eenmaal haar vriendschap, dan was  
dat voor het leven.

*"De liefde verdraagt alles, en hoopt alles."*

In haar hart en in haar huis was plaats voor  
iedereen die op haar weg kwam.  
Er was altijd ruimte aan tafel en  
je kon nog eten meekrijgen ook.  
Vergoeding in welke vorm  
dan ook wenste ze niet,  
tenzij wat hartelijkheid en aandacht.

Een gelovige vrouw die veel bad en tegen  
ons zei: ik zal wel voor jullie bidden.

Zolang haar gezondheid het toeliet deed ze  
wekelijks mee aan de bijeenkomsten in haar  
kerk. Maar het lichamelijk lijden dat haar trof  
stelde haar voor vragen: ze kon het niet  
rijmen met het geloof zoals het haar was  
doorgegeven.

Dat kon haar onzeker en angstig maken.

De reuma die ongeveer tien jaar geleden  
begon werd langzaam erger en zij voelde  
zich steeds afhankelijker.

Sinds kort getroffen door een longontsteking  
was er geen kans meer op herstel.  
De laatste week, waarin er nu en dan heldere  
momenten waren duurde heel lang.

*Nu haar lijden voorbij is  
vertrouwen wij haar toe  
aan Hem die al van haar hield  
vóór zij geboren was.  
Bij Hem zal ze opleven,  
onvoorstelbaar.*

U allen die met ons hebt meegeleefd  
danken wij hartelijk.

Familie van Loon.