

*Lijden met een lach en een traan;
woorden soms moeilijk te verstaan,
je hebt het als een moedig mens gedaan.*

Vol droefheid om zijn heengaan, maar dankbaar voor zijn zorgzaam en liefderijk leven voor ons, delen wij u mede dat de Here, na een kortstondige ziekte tot Zich heeft genomen mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Hendrikus Johannes Vaanhold

echtgenoot van

Maria Reinolda Hermina Vaanhold - Reimerink

Hij werd geboren op 14 oktober 1932 te Haaksbergen en overleed, thuis in het bijzijn van zijn dierbare vrouw en kinderen, op 10 juli 2007. Na de uitvaartviering op 14 juli in de parochiekerk van de H.H.Bonifatius en Gezellen te Haaksbergen, hebben wij afscheid van hem genomen in het crematorium te Usselo.

Hennie kwam uit een gezin van 7 kinderen, geboren en getogen in Haaksbergen. In 1960 leerde hij zijn huidige vrouw Marie kennen, waarmee hij in 1962 is getrouwd.

Samen kregen ze 3 dochters. Al op jonge leeftijd ging hij werken bij supermarkt Leussink in de Veldmaat.

Later is hij terecht gekomen in de textiel. Hier heeft hij jaren lang met plezier en toewijding gewerkt.

Hennie mocht graag voetbal kijken, nadat hij zelf in zijn jeugd actief bezig is geweest bij de Bon Boys. Daarnaast was hij ook lid van de wandelvereniging en toneel. Dit vond hij prachtig.

De tuin was ook een grote passie voor hem; de liefde die hij daar aan gaf was groot.

Hennie was een lieve man voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Afgelopen dinsdag, 10 juli 2007, heeft hij zijn vrouw en dochters persoonlijk bedankt voor de mooie jaren. Waarna hij nog diezelfde avond rustig is ingeslapen.

Voor alle blijken van belangstelling tijdens ziekte en na het overlijden van Hennie, zeggen wij u oprecht dank.

M.R.H. Vaanhold - Reimerink
Kinderen en kleinkinderen